

18<sup>de</sup> jaargang no. 71

december 2012

It lester Nijs is het officiële orgaan van de Vereniging voor Dorpsbelangen Ee. Het verschijnt viermaal per jaar.

Redactie, zetwerk en vormgeving:

M.S. Kalksma e.a.

E-mail: [info@dorp-ee.nl](mailto:info@dorp-ee.nl)

Teksten en foto's:

Bestuursleden DB/FotoBuKro.nl/e.a.

## Voorwoord.

In deze donkere dagen rondom Kerst, mag voor u als lid van het Dorpsbelang, It lester Nijs onder de kerstboom niet ontbreken. In deze maanden is het niet alleen de Kerst, maar ook Sinterklaas, Oud en Nieuw die door onze gemeenschap worden gevierd.

Voor als u het niet meer weet; onze vereniging bestaat in 2012 65 jaar en is dus opgericht in 1947, een prima en moedig initiatief zo vlak na de Tweede Wereldoorlog. Voor vele Nederlanders is 65 een leeftijd waarop men voor wat het werk betreft in de rust gaat, dit is wel in grote tegenstelling tot onze vereniging. Als bestuur zien wij steeds meer activiteiten in onze dorpsgemeenschap, die aan het motto 'le brüst' invulling geven.

Enige jaren geleden stelden wij ons als bestuur de vraag, "Hoe gaan wij deze vereniging besturen?" namelijk, veel werk voor weinig mensen, of... weinig werk voor veel mensen? Het zal u niet verbazen, wat onze keuze was, zeker niet nu blijkt hoeveel vrijwilligers inmiddels actief zijn binnen onze vereniging. Dit geeft ook weer energie, aan een ieder die een bijdrage levert aan onze dorpsgemeenschap. Natuurlijk gaat er wel eens iets minder goed, maar wie werkt maakt fouten. Dit geldt voor ons allen (útprate,...en wêr fierder).

Een voorbeeld zou hierbij het illegaal storten van het 'groen' nabij het parkeerterrein bij het voetbalveld kunnen zijn. Wij zijn hier door de gemeente op aangesproken en proberen dit in de toekomst nu samen op te lossen, want lesters.... dit kin sa net!

Het bestuur heeft het initiatief genomen om met de Stichting Noach in gesprek te gaan. In dit lester Nijs leest u een bijdrage van Bea Zomers over de stichting en vooral ook waarmee ze bezig zijn in onze omgeving.

Als bestuur blijven wij ons actief inzetten richting verschillende partijen, in het belang van de leefbaarheid in ons dorp. Het jaar 2013 zal daarom niet veel verschillen met voorgaande jaren. Wel zien wij positieve signalen, met nieuwe activiteiten die weer door andere vrijwilligers worden ingevuld en dat was ook onze opzet. Hoe wij dit in de toekomst verder gaan uitwerken willen wij, samen met onze leden bespreken tijdens een aantal bijeenkomsten. Hoog op onze agenda staat 'het flaakspaad' door ons bos. Langzaam maar zeker komen wij dichterbij de realisatie hiervan, ondanks een aantal hobbels. U hoort hierover meer van ons, op onze ledenvergadering op vrijdag 15 maart 2013 en daarover niet alleen....! Daarmee krijgt de taak van het Dorpsbelang een bredere invulling. In de praktijk zien wij ook, dat inwoners ons actief benaderen over zaken, die om een snelle oplossing vragen. Prima, schroom niet! Deze periode van het jaar kenmerkt zich altijd weer door de vele activiteiten voor jong en oud en om dit goed te organiseren neemt de website met een actuele agenda over de toenemende activiteiten een steeds belangrijkere plaats in. Inmiddels is er een websitecommissie actief die druk bezig is met het opzetten van een vernieuwde website voor het dorp Ee. Anette Hansma, Afke Wolters, Ytzen Westra en Burt Sijsma nemen hierin het initiatief en we zijn erg blij dat deze groep mensen uit Ee hierover mee wil denken.

Om het nieuwe jaar gezamenlijk te starten is er de jaarlijkse Brânbult aan de Uni-astrijtte opgezet door onze jeugd. Dit jaar is er een primeur, want op deze locatie zal er vanaf 00.30 uur een **! spectaculaire vuurwerkshow !** worden georganiseerd door het Dorpsbelang, in samenwerking met een aantal actieve dorpsgenoten.

Daarna is er in ons Dorpshuis 'de Jister' alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een goed Nij Jier te winksjen. **As bestjoer winksje wy jimme noflike kriistdagen, in goede jierwixseling, mar boppe al in sûn 2013 ta!**



### **1.500.000 euro beschikbaar voor beschermde dorpsgezichten.**

In het najaar heeft u een folder van de dorpsverkenning in de brievenbus ontvangen met als titel 'Flaaksdoarp Ie'. In deze folder kunt u lezen dat er voor de vier beschermde dorpsgezichten die de gemeente Dongeradeel rijk is, de komende jaren bijna anderhalf miljoen euro beschikbaar is. Deze vier dorpen zijn Ee, Pae-sens-Moddergat, Metslawier en Holwerd. Deze vier dorpen hebben het afgelopen jaar gebrainstormd over mogelijke verbeteringen (bouwhistorische verkenning, cultuurhistorische verkenning, dorpsverkenning). De kracht van dit project, en dus van deze brainstorm, is dat de inwoners van Ee het afgelopen jaar de gelegenheid hebben gehad om mee te denken over deze ideeën.

De plannen die betrekking hebben op het dorp Ee zijn o.a. het opknappen van de rotte kiezen, het Vlasmuseum 'in the picture' zetten, parkeerproblematiek aanpakken, toegangswegen Ee, etc. Dit project biedt kansen voor het dorp Ee, maar ook zeker voor particulieren. Met name particulieren die een woning bezitten, die onderdeel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht. Hierbij kun je denken aan subsidieregelingen, leningen, etc. Let wel: het project beperkt zich hierbij tot stimulering; de eigenaren worden gestimuleerd te investeren in de kwaliteit van de uitstraling van de woning.

Om bovenstaande te realiseren is er een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) opgericht. Deze organisatie bestaat uit twee lagen: een gemeente brede DOM-koepel en een lokale DOM. De DOM-koepel heeft een besluitvormende rol en de lokale DOM een meer activerende rol. Het Dorpsbelang heeft een zestal mensen benaderd om toe treden tot de lokale DOM, te weten: Jelmer Kok, Melle Westra, Klaas Sipma, Cor Bergsma, Evert Douma en Sjoukje Boersma. Laatstgenoemde zal hierin als linking pin naar het Dorpsbelang fungeren. Deze personen zitten op persoonlijke titel in de lokale DOM en staan los van het Dorpsbelang. Deze lokale DOM zal dorpsbewoners aanspreken, stimuleren en informeren over de mogelijkheden, zodat particulieren initiatieven nemen. U zult nog voldoende worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Een unieke kans voor het dorp Ee, die we als Flaaksdoarp met beide handen aan moeten grijpen.



De basisschool in ons dorp, Cbs 'De Gearing', is druk bezig om het schoolplein een vriendelijker welkom voor de school te laten zijn. Zo willen we graag een voetbalkooi plaatsen, een of twee picknicktafels en een tafeltennistafel. Dit zijn wensen die geld kosten, veel geld. Om aan geld te komen zijn er een aantal acties gepland. Een van deze acties is het inzamelen van statiegeldflessen. Op school staat een grote zak (big bag) waarin leerlingen meegebrachte statiegeldflessen kunnen inleveren. Zodra de zak vol is worden de flessen naar de Coop in Anjum gebracht en ingeleverd. De Coop heeft toegezegd dat alle flessen met statiegeld worden ingenomen, ook als deze flessen bij hen zelf niet te verkrijgen zijn. Er is inmiddels al een volle big bag met flessen ingeleverd.

Dat bracht bijna 70 euro op en er is bijna weer een big bag vol. U kunt, als inwoner van Ee en omstreken, ook uw flessen naar school brengen om zo mee te helpen aan het opknappen van het schoolplein. Natuurlijk mag u ze ook aan een leerling meegeven. Of u neemt uw flessen mee naar de volgende 'oud papierinzameling' op zaterdag 29 december.



De school staat bij de container klaar om flessen in ontvangst te nemen. Alle statiegeldflessen zijn welkom, ook uw lege bierkratten.



Een andere actie is het gebruikte bak- en frituurvet. Vooral met de feestdagen wordt er weer volop gefrituurd. Uw gebruikte frituurvet is geld waard. Alles wat u hoeft te doen is uw gebruikte frituurvet naar eetcafé De Tukker brengen. Eetcafé De Tukker verkoopt zijn eigen gebruikte frituurvet en het door de lesters gebrachte frituurvet aan een bedrijf.

Die gebruiken het o.a. weer voor de diervoederindustrie. De opbrengst hiervan is voor de school.

Naast het feit dat u de school helpt, helpt u ook het milieu een handje. Via It Lester Nijs zullen we de inwoners van Ee en omstreken op de hoogte houden van het verloop van de huidige acties en toekomstige nieuwe acties.

### Intocht Sinterklaas.

Het was zaterdag 1 december jl. erg druk op de kade in Ee. De intocht van Sinterklaas bracht veel mensen op de been waaronder veel kinderen natuurlijk. Met muzikale ondersteuning van de plaatselijke drumband werd Sinterklaas met zijn pieten feestelijk binnengehaald. Sinterklaas en zijn zwarte pieten hadden zelf dit



jaar ook uitgepakt want ze waren al op een hele afstand te zien door al het vuurwerkspektakel en natuurlijk liet ook dit jaar 'Jetski Piet' een ieder al tijdig weten dat Sinterklaas in aantocht was. Op de kade werd Sinterklaas welkom geheten door Hans Kroodsmā. Nadat alle pieten van boord waren en de cadeautjes op de bakfiets waren geladen beklom Sinterklaas Amerigo.

Ja, ja, Sinterklaas had dit jaar zijn paard ook meegenomen. Door het droge weer kon er door Sinterklaas, de zwarte pieten, ouders en kinderen begonnen worden aan de rondrit in Ee. Zo konden de mensen die niet bij de kade waren Sinterklaas toch welkom heten.

Na de rondrit in het dorp werd in Dorpshuis 'de Jister' het Sinterklaasfeest gevierd. Het zou weer eens niet zo zijn! De pakjespieten waren verkeerd gefietst en dus waren er geen pakjes. Maar door de moderne techniek van tegenwoordig kon Sinterklaas de zwarte pieten via de satellietverbinding (!) de juiste weg wijzen. Zo konden alle kinderen toch nog een pakje krijgen. Gelukkig maar!



Toen alle kinderen samen met alle pieten nog de 'Piets Style' hadden gedanst was het weer tijd voor Sinterklaas om verder te gaan.

Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest, wat natuurlijk niet mogelijk zou zijn geweest zonder de hulp van al de vrijwilligers. We zullen zien wat er ons volgend jaar weer te wachten staat. Als een ieder maar zoet is!

### Dansen! Leuk voor iedereen!

Heb je altijd al willen dansen en gewoon lekker bewegen op hedendaagse muziek? Dit kan variëren van een top 40 nummer, Salsa tot Merengue.



Alle stijlen komen aan bod. Het leuke van dit alles is: je kunt het alleen doen en je hebt geen partner nodig. Dus dames en eventuele heren, kom eens vrijblijvend op maandag 7 januari a.s. naar Dorpshuis 'de Jister' in Ee.

Kom eens gezellig een workshop proberen, vind je het leuk dan kun je je dezelfde avond nog inschrijven of info vragen.

Het begint om 19.30 uur. Mis het niet, want dansen, bewegen en een beetje conditie opbouwen is oh zo gezellig, vooral als je het samen kunt doen. Voor vragen kunt u mij, Cynthia Jepma, bereiken via e-mail: [cynthiasandra@hotmail.com](mailto:cynthiasandra@hotmail.com) of via telefoonnummer: 0519 78 50 36.

### Activiteiten 2013 Stichting Welzijn 'Het Bolwerk', afdeling Ee.

Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur in Dorpshuis 'de Jister' (kosten € 2,00).

#### Koersbal

8 januari  
22 januari  
5 februari  
19 februari  
5 maart  
2 april  
16 april



#### Sjoelen

15 januari  
  
12 februari  
  
12 maart  
9 april



Op **dinsdag 19 maart 2013** is de gezamenlijke Koersbalmiddag met omliggende dorpen Engwierum, Anjum, Ternaard, Wierum, Metslawier, Oosternijkerk, Pae-sens-Moddergat in Dorpshuis 'de Jister' te Ee.

### Noach, een plek om terug te keren in de maatschappij.

Noach is een afdeling van het Leger des Heils. Dit is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mannen en vrouwen met psychiatrische problemen, vaak hebben deze mensen moeite om zich in de maatschappij aan te passen. In Noach bieden we hen een thuis.

Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken. De bewoners hebben een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De hulp sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft. Er is aandacht voor psychiatrische problematiek, verslavingen en een eventuele relatie met justitie. Als het nodig is, hebben we contact met collega instellingen. Het doel is dat cliënten zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Met dagbesteding en werk dragen we bij aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De mensen die in Noach wonen kunnen op dit moment niet zelfstandig wonen, veel van hen hebben te maken met meerdere problemen tegelijkertijd. We bieden deze mensen een woonplek en bekijken wat een goede dag- en vrijetijdsbesteding kan zijn zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Problemen pakken we aan, dat gaat niet altijd vanzelf, vaak moeten we op zoek naar creatieve manieren, we zetten kleine stappen en kiezen soms even voor een omweg om met vallen en opstaan toch tot het uiteindelijk doel te kunnen komen. Voor meer info, kijk op [www.legerdeshails.nl](http://www.legerdeshails.nl).

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils aanpak kenmerkt zich door een basishouding van aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen er toe doet!

### Benin – Jannie Dijkstra vertelt.



Hallo allemaal,

Inmiddels al weer een week aanwezig in ons ijskoude en natte kikkerlandje. Vorige week zaterdag, 1 december jl., ben ik teruggekomen van een hele bijzondere reis naar het zendingsproject (Project Nikki) van SIM (Serving in Mission, een Internationale Christelijke Organisatie). Even wennen weer om thuis te zijn, vooral de kou!

Van 35 graden naar 0 graden! Ook meteen weer opgeslokt door werk en activiteiten naast mijn werk. Verbazingwekkend hoe snel je toch ook wel weer in je oude routine zit. Ik kan terug kijken op vier bijzondere weken, die me zeer dierbaar zijn. Anni ter Steege, een Nederlandse zendelinge die fulltime als vrijwilliger op het centrum werkt heeft me veel verteld en laten zien van de mensen en het leven in Benin.

Naast het meehelpen op het trainingscentrum mocht ik ook nog een Christelijke mannenconferentie bijwonen in de regio Wassa, 100km ten Noordwesten van Nikki. 600 Beninse mannen uit de stam Bariba onder een afdakje! Kon geen woord verstaan wat er allemaal gezegd werd, maar ik kan jullie zeggen dat het bijzonder was om alles te observeren. Ook met name al die vrouwen die op het veld naast de conferentie het eten klaarmaakten voor iedereen die aanwezig was. Niks geen moderne catering! Hier ook mijn eerste ervaring gehad met het Afrikaanse voedsel. De smaak en hoe het eruit ziet is zeker niet om over naar huis te schrijven en ja hoor, meteen ziek het eerste weekend! Het liefste dus geen Afrikaans voedsel voor mij. Na een paar dagen ging het gelukkig weer beter en kon ik meehelpen met de lessen patroontekenen, naaien en ik had een klein breiklasje om de meiden met de hand te leren breien. Ook een aantal naaimachines na kunnen kijken, zodat deze weer goed functioneerden. De werkwijze in zo'n land is zo anders! Patroontekenen doen ze bijna niet, alles wordt op het gevoel uit de stof geknipt en wonder boven wonder gaat het ook nog goed. Naden van 3cm kunnen veel herstellen, als je eens even een beetje fout zit met je maatvoering. Het westerse patroontekenen zoals ik het geleerd heb, moeten ze eigenlijk wel leren, maar veel meiden hebben geen basiskennis, dus weten niet eens hoe je een goede rechthoek op papier moet tekenen en hoe ze moeten rekenen. Dit had heel wat voeten in aarde en vergde veel geduld, maar gelukkig heb ik daar goed mee kunnen helpen. En dat ondanks het feit dat ik geen Bariba spreek en mijn Franse taal toch ook wel slecht te noemen is. Aan de ene kant maar goed ook, anders heb je als Westering snel de neiging om alles in één keer te gaan verbeteren. Over twee tot drie jaar is het wel de bedoeling van de regering dat de lessen via de Westerse manier gevolgd zullen worden.



Op het centrum zaten dus eerste-, tweede en derdejaars meiden tussen de 15 en 20 jaar en dan ook nog de meiden van de passerelle, een klas met meisjes van 9 tot 14 jaar, die dus eerst wel basiskennis krij-

gen en dan, als het goed gaat, door kunnen stromen naar de driejarige opleiding. Heel bijzonder om te zien dat zo'n grote groep tieners zo goed met elkaar omgaan op zo'n centrum. Stuk voor stuk meiden met op jonge leeftijd al een hele geschiedenis en een eigen verhaal. Het centrum biedt ze een vaste en constante structuur en een thuis. Iedere week heeft iedereen zijn taken voor iedere dag. Zo wordt het terrein schoongehouden/geveegd, wordt er een paar keer per dag water gehaald, eten voorbereid, gekookt, gegeten, gezongen en gebeden.

De dag begint voor hen om zes uur met een gebedsbijeenkomst, er wordt ontbijt gekookt, geveegd, dan hebben ze les van acht tot twaalf uur, wordt er weer gekookt en gegeten en hebben ze siësta tot drie uur en dan weer les tot zes uur. Weer koken, eten en 's avonds wordt er ook veel met elkaar ondernomen. Om tien uur 's avonds is het stil. Goede discipline dus. Weekends gaan ze wel naar de lokale markt en zijn ze veel met elkaars haar bezig om dit in te vlechten of andere bijzondere technieken toe te passen (het zijn pubermeiden natuurlijk). Zaterdagavond is het zingen en dansen in één van de klaslokalen en zondags gaan ze met zijn allen naar de kerk (een kaal casco gebouw). Een aantal van de derdejaars hebben de verantwoordelijkheid over de gehele groep en bepaalde taken. Ook de huismoeder, die fulltime op het terrein aanwezig is, houdt de boel in de gaten.

Anni ter Steege spreekt vloeiend Bariba en heeft een heel goed contact met alle meiden. Als er iets is dan staan ze bij haar aan de deur. Je hebt als zendelinge hier dus bijna nooit rust. Zij geeft onder andere ook Bijbellen in het Bariba en verder draagt ze de verantwoordelijkheid voor het centrum samen met de directeur. Er valt veel te regelen, met name omdat het een Afrikaans land is en een afspraak pas een afspraak is als die is nagekomen. Er kan dus zo een leraar een week of twee weken niet komen, omdat hij/zij andere dingen heeft te doen. De pastoor was twee weken weg om de oogst van zijn land te kunnen halen. Die lessen moeten dan wel tijdelijk een nieuwe invulling krijgen. Op het moment dat ik aanwezig was, was er ook een lerares van een basisschool uit Zwitserland die meehielp om les te geven aan de passerelle. Samen met haar deelde ik één van de twee verouderde zendingshuizen. Gelukkig wel elektriciteit (wat wel af en toe uitviel en geïnstalleerd op Afrikaanse manier), een gasfornuis met oven en twee dagen voordat ik wegging, werd de waterleiding aangesloten. Toen kon ik dus een koude douche nemen... De eerdere weken was het elke dag douchen met een emmer water. Afrikaanse maaltijden kregen we van de algemene keuken. Drie tot vier keer eten wat de pot schaft, met in ieder geval een zelfgemaakte salade, om er toch voor te zorgen dat je wat groente binnenkrijgt. Voor de rest zelf koken, brood bakken, cruesli en yoghurt maken. Er wordt door de zendingen één keer per maand boodschappen gedaan, 100 km verderop, dus dan start je met een volle koelkast en vriesvak en na vier weken is de koelkast bijna leeg. Het enige dat je eigenlijk lokaal vers kon kopen waren uien, tomaten, ananas, papaja, limoenen en bananen. Daar kun je niet een maand op leven. Jammer genoeg was het niet het mangoseizoen, dus verse mango's kon ik alleen maar van dromen. Het vergt dus veel creativiteit om je leven daar te leiden en je als Westering staande te houden. Bijzonder om dat mee te hebben mogen maken! Voor mijn vertrek had ik jullie op de hoogte gebracht van de totaal binnengekomen giften tot 31 oktober 2012. Inmiddels is de teller opgelopen tot **5.600 euro!**



Super! Dit had ik van tevoren niet kunnen bedenken toen ik op veel verschillende manieren giften heb geprobeerd in te zamelen! Ik wil natuurlijk iedereen nogmaals bedanken die tot nu toe een bijdrage geleverd heeft op welke manier dan ook. Ook zeker namens Anni ter Steege, de directeur Augustin Nassam en alle medewerkers en meiden van het centrum. Ze weten daar dat ik het geld namens jullie allemaal mocht geven. Het is een prachtig bedrag waar ze ontzettend blij mee zijn! In Parakou, net 100 km voor Nikki hebben we meteen na mijn aankomst vier breimachines, één naaimachine, breigaren en wat schoolspulletjes gekocht. Ook had ik een aantal schoolspulletjes meegenomen uit Nederland, samen met de paspop en de deurkrukken. De paspop is meteen al gebruikt tijdens de les om het patroon voor een basisrok te kunnen tekenen en één van de twee deurkrukken is al geplaatst in de deur van de muur die rond het terrein staat. De andere bewaren ze tot de kruk in de tweede deur stuk is. Verder wordt er geïnvesteerd in degelijke metalen palen met metalen waslijnen en wordt er nog een weefgetouw aangeschaft om ook weeflessen aan te kunnen bieden. Ongeveer €3.500/€4.000 wordt in het afmaken van de bovenste verdieping gestoken waar klaslokalen en twee appartementen voor leraressen gerealiseerd worden. Ik heb zoveel meer te vertellen en foto's, waarvan ik zeker nog wel wat zal sturen, maar eerst leek het mij belangrijk jullie te informeren over het verloop van mijn reis en wat er met jullie giften is gebeurt/gaat gebeuren. Mochten jullie vragen hebben, of meer willen weten over mijn reis, dan hoor ik dat natuurlijk graag! Jullie kunnen mailen naar [janniedijkstra@hotmail.com](mailto:janniedijkstra@hotmail.com). Dank jullie wel voor jullie hulp!

*Het project loopt gewoon door, er is nog steeds veel geld nodig en blijft op de goede plek terecht te komen. Nu, maar ook in de toekomst, kunnen jullie een bijdrage blijven storten via rekeningnummer 1485137, t.n.v. Stichting Witte Velden te Hilversum, ovv Project Nikki (Jannie). Nogmaals dank voor al jullie hulp!*



### Gemeentenieuws - Gladheidbestrijding.



Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het algemeen voor in de periode van 15 november tot 15 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidbestrijding op wegen en fietspaden. In de dorpen worden de wegen door medewerkers van Gemeentewerk gestrooid.

Dit gebeurt na melding via het gemeentelijk gladheidssysteem. De bestrijding van gladheid op **voetpaden** blijft beperkt tot die bij openbare gebouwen tijdens de normale werktijden.

Wij wijzen erop dat dit niet betekent dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn. U heeft daarin zelf als bewoner ook een verantwoordelijkheid. Wij doen dan ook een dringend beroep op alle bewoners om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf schoon te maken. Voor gladheid en of sneeuwvrij houden van de trottoirs hebben bewoners de beschikking over het zout uit de zoutbak. Dit zout is uitsluitend bestemd voor het openbare trottoir en niet voor eigen gebruik. *Het is het vaak maar een kleine moeite om deze service te verlenen aan de ouderen en minder validen, zodat ook zij gebruik kunnen blijven maken van schoongemaakte trottoirs tijdens de winterperiode.*

Ondanks alle zorg die uw dorpsgenoten, de gemeente en de provincie besteden aan het voorkomen c.q. beperken van gladheid op de wegen blijft het voor de weggebruiker van groot belang om de rijstijl en de rijsnelheid aan te passen op de weersomstandigheden. Ook op gestrooide wegen kan het voorkomen dat er toch nog gladde plekken zijn. Verder zal men altijd alert moeten zijn op (plaatselijke) gladheid tijdens het opvriezen van wegen.

Voor **informatie** over de gladheidbestrijding kunt u terecht op de website van de gemeente Dantumadiel: [www.dantumadiel.eu](http://www.dantumadiel.eu), ofwel de gemeente Dongeradeel [www.dongeradeel.nl](http://www.dongeradeel.nl). Voor meldingen van gladheid kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de 'Melddesk' van de gemeente Dantumadiel (telefoonnummer 0511 42 62 70), of de 'Melddesk' van de gemeente Dongeradeel (telefoonnummer 0519 29 87 77).

### Hoe gaat het nu met de muziekvereniging?



Zoals u in juni in It Iester Nijs heeft kunnen lezen, is Melodia Oranje samengegaan met fanfare Euphonia Engwierum, onder de voorlopige naam 'Fanfare Ee-Engwierum'. Het muzikale hart is in beide dorpen weer wat meer gaan kloppen.

Na een gezellige opening van het seizoen, zijn we weer gemotiveerd gaan repeteren op de vrijdagavond, onder leiding van Andries de Haan. Afgelopen november hebben we ons eerste officiële optreden alweer gehad. Dat was op het Bondsconcours in Drachten, waar een goede prestatie is neergezet met 83,75 punten. Dat betekende een ruime eerste prijs! En wat vooral mooi was, waren de complimenten van de juryleden, andere dirigenten en medemuzikanten. Dat geeft ons stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.

De wortel- en uienactie was weer geslaagd en we willen iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd heel erg voor bedanken!

Hoe de samenwerking er in de toekomst precies gaat uitzien, zijn we ons aan het oriënteren, daar nemen we de tijd voor.

Maar dat we niet meer zonder elkaar kunnen is duidelijk en zullen we als één groep samen muziek blijven maken onder de voorlopige naam 'Fanfare Ee-Engwierum'.

Rond de Kerstdagen zult u zoals gewoonlijk weer van ons horen. Wanneer u dit leest zal het Kerstconcert in de Eben Haezerkerk in Ee al achter de rug zijn. Op 23 december a.s. zijn wij ook aanwezig bij het sfeervol kerstgebeuren in Oostrum en in Engwierum begeleiden we de Kerstnachtdienst. Tenslotte zullen we op Kerstochtend in beide dorpen weer kerstliederen spelen.

In het nieuwe jaar is het weer tijd om ons voor te bereiden op het Federatiefestival op 9 februari a.s. in Anjum, waar we onze titel gaan verdedigen!

De bezetting van het gezamenlijke korps is op dit moment heel aardig, maar er kunnen altijd nog enthousiaste blazers bij. Dus bespeelt u een fanfare-instrument, of wilt u of uw kinderen het graag leren? Neem contact met ons op! Heeft u vragen, of wilt u gewoon eens komen kijken? Elke vrijdagavond zijn we te vinden in het Lokaal in Engwierum. We zijn blij dat we kunnen zeggen: *Er zit weer toekomst in de muziekvereniging en er zit weer muziek in de toekomst!*

### **Gemeentenuws - Door uw hulp gaat de afvalinzameling beter!**

Gemeentewerk leegt iedere week de containers van maar liefst 18.000 huishoudens van Dantumadiel en Dongeradeel. Per jaar kom je uit op 10.500.000 kg restafval en 6.000.000 kg gft afval. Sinds 2010 wordt het afval opgehaald met zogenoemde zijladers en dat gaat steeds beter! Om het afval zo snel en goed mogelijk op te halen, vragen we kort uw aandacht voor de volgende twee punten:



#### *Genoeg 'tussenruimte'*

De onderlinge afstand tussen de wielen van de containers moet 30 centimeter zijn, dit is precies één stoeptegels. De dubbele grijpparm heeft de 30 centimeter nodig om tussen de containers te komen (zie foto).

#### *Twee bij twee in een rij*

Het is belangrijk dat de containers zo veel mogelijk in tweetallen worden opgesteld. Niet één container apart. Dus plaats uw container zoveel mogelijk twee bij twee in een rij, dan kan de dubbele grijpparm zo goed mogelijk worden ingezet. Helpt u mee? Wij zijn u dankbaar!



### **Ballonnen actie Kanjer Melanie in Ee**

Na weken van voorbereiding was het eindelijk tijd voor de verrassingsmiddag van Kanjer Melanie Sijtsma. Door middel van verschillende acties zijn er maar liefst ruim 300 wenskaarten binnengekomen met daarbij een groene ballon.



Melanie is al geruime tijd ernstig ziek, en deze actie is op touw gezet om haar een energieboost te geven. De groene ballonnen, die voor geluk staan, gingen rond 14.00 uur de lucht in. Een prachtig gezicht. De ballonnen zijn opgelaten door klasgenootjes van 'de Wingerd' in Damwoude en de leerlingen van basisschool 'de Gearing' in Ee.

Het duo 'Die Twa' was speciaal naar Ee gekomen voor een persoonlijk miniconcert voor Melanie. Taxi Waaksma, Bakkerij Van Eck en Eetcafé de Tukker maakten het feest helemaal compleet. Alle kinderen werden na de actie getrakteerd op gebak en fris.

### Oud en Nieuw.

De gemeente brengt ook dit jaar weer een container om het nieuwe jaar weer warm in te gaan. Wij, als jeugd van Ee, bouwen de container weer op zodat er genoeg hout in kan.

Heeft u ook hout waar u vanaf wilt? Breng dit dan naar de container wanneer we aan het bouwen zijn zodat we geen hout voor de container hebben liggen en we helpen u natuurlijk met uw kar te legen.

De container zal, evenals vorig jaar, te vinden zijn op het land naast Eetcafé de Tukker (richting Engwierum).



### 55-plus feestje.



Op uitnodiging van het Dorpsbelangbestuur speelde 'Hamme Hos', voor een flinke groep 55-plussers. Het jaarlijkse busreisje van de 55+ was enkele maanden eerder afgeblazen wegens te weinig belangstelling. In de plaats hiervan werd een gezellige middag georganiseerd, met een afsluitende broodmaaltijd in het dorps-huis.

'Hamme Hos' verzorgde een mooi gevarieerd programma, instrumentaal of met zang van Jan Smalbroek en Martin Koopmans met liedjes voor elk wat wils.



Speaker/conferencier Willem Meinsma van de groep, zorgde voor de tussentijdse invulling met leuke verhaaltjes, grapjes en gedichten.

Voor de dirigente van 'Hamme Hos', Zwaanette Dijkstra was dit een thuiswedstrijd. Een prachtig mooie middag en voor herhaling vatbaar!

### **Jister brommerclub 2012.**

28 April jl. organiseerde de brommerclub Kollum het voorjaarsritje. Het leidde ons door Kollumerpomp, Warfstermolen, Munnikenzijl, Lauwerszijl en Kommerzijl, waar we in Café 'de Driesprong' een natje en droogje konden nuttigen. Ook konden we even bijpraten met andere liefhebbers; er waren zelfs rijders uit Urk! Na vertrek zijn we door Pieterzijl en Burum weer naar Kollum gereden, het was een kort eerste ritje, want thuisgekomen hadden we 60km afgelegd.

Op 26 mei jl. organiseerde 'It âlde barrel' uit Paesens-Moddergat de jaarlijkse puzzelrit. 93 Bropuzzelaars werden in groepen verdeeld en werden om de tien minuten weggestuurd. De eerste puzzelvraag was wat de officiële Nederlandse benaming was van een doorgang in een waterkering, beter bekend als een wangat. Er was maar één groep die dat wist; het bleek een 'coupure' te zijn. De rit zelf met diverse vragen bracht ons door Anjum, Ezumazijl, Tibma, Dokkumer Nieuwe Zijlen en via de Wouddijk richting Westergeest, waar we bij de 'Hammerslag' een verplichte pauze moesten genieten. Daarna zijn we via de Trekweg en over een fietspad naar 'de Dolle' gereden om daar de Zwemmer over te steken richting Driezum-Walterswâld. Door Dokkum zijn we richting Niawier gereden en daar kregen we de vraag hoeveel bruggen we waren gepasseerd; dat bleken er zeventien te zijn. Bij aankomst in Moddergat konden we de papieren inleveren. Later bleek dat een groep uit Kollum de eerste prijs had opgestreken, wij de tweede, en de derde prijs ging naar Hantum.

22 Juni was de dag dat wij met twaalf man een rit rond het IJsselmeer maakte. Het vertrek was om 08.30 uur uit Ee richting Dokkum; ons nieuwe navigatiesysteem was even buiten Ee al naar de filistijnen vanwege een te hoge laadstroom. Gelukkig was er nog de oude vertrouwde kaartrol, maar die was niet erg duidelijk gedetailleerd dus de rit kreeg een beetje een avontuurlijker karakter. Na Dokkum zijn we grotendeels langs de Dokkumer Ee naar Stiens gereden, met daar even een nicotinstop om vervolgens via Beetgum, Ooster-, Seks- en Pieterbierum naar Harlingen te rijden. Daar hebben we een bakje met appelgebak ingenomen en toen de Afsluitdijk op met windkracht 8 á 9 recht op de gevel. Eenmaal aan de overkant van de Afsluitdijk, bij Den Oever, zijn we meteen onder de A7 doorgedoken richting Medemblik, een mooi stadje, waar we in een snackbar de inwendige mens hebben gevuld. Dat niet iedereen de Hollandse snacks normaal kon verteren bleek 2km verderop, daar werd in allerijl een sanitaire stop ingelast. Verder langs het IJsselmeer kwamen we door Onderdijk en via Oostwoud kwamen we in Hauwert, daar hebben we in de luwte van een huis geschuild voor een kleine wolkbreuk.

Nadat de lucht was opgeklaard zijn we door Ouddijk, Zwaag, Blokker naar Hoorn gereden; daar waren we het 'paad even bjuster, maar na uitleg van een pompbediende zijn we weer op de juiste route uitgekomen. Scharwoude was de eerstvolgende plaats waar we doorheen reden, toen volgden Schardam, Warder, Edam en vervolgens Volendam, waar het brommer rescueteam van de JBC al op een terras aan de boulevard op ons zat te wachten. Na een korte pauze werd het tijd om weer op te stappen en onze weg te vervolgen via Monnickendam, Uitdam, Ransdorp en Durgerdam naar Amsterdam. Daar zijn we onder de A10 doorgereden langs het Nieuwe Diep naar Diemen Noord, toen een stukje langs de A1, onder de Muiderbrug door en langs het Amsterdam Rijnkanaal naar Weesp, daar zijn we om 18.45 uur aangekomen bij ons hotel 'Hart van Weesp voor de eerste overnachting'. We hadden die dag 219km gereden. De brommers mochten in de biljartzaal staan en ook bijkomen van de eerste dag. Nadat we ons opgefrist hadden zijn we de stad in geweest om te eten en daarna nog wat te drinken in een kroegje. De volgende dag na het ontbijt zijn we via Muiden en Muiderberg naar Naarden gereden.

Hier had de brommer van Geert de 'brêgewipper' een chronisch tekort aan paardenkrachten. Na een gedegen onderzoek en reparatie door de brommersmid waren de paarden weer samengekomen om Geert te brengen waar hij wilde. Eenmaal weer op weg zijn we door het prachtige Naarden-Vesting gereden, daarna door Huizen en Eemdijk waar we



om 12.00 uur met een pontje zijn overgezet over de Eem. De tocht ging verder door Bunschoten-Spakenburg, Nijkerk, Putten en via Ermelo naar Harderwijk, waar we bij de visspecialist Dries v/d Berg zijn geweest om een gat in zijn visvoorraad te maken. Daarvandaan op naar Hierden, Nunspeet, Doornspijk, Elburg, Oosterwolde, Noordeinde en Kamperveen. Kampen hebben we letterlijk en figuurlijk links laten liggen, zelfs onder het langsrijden een mooie stad om te zien. Door IJsselmuiden zijn we op naar Genemuiden gereden en met een pont over de IJssel gezet, toen nog een klein stukje tot onze volgende pauze in Zwartsluis. Na de pauze zijn we naar Meppel gekoerst, waar we in de 'Poort van Drenthe' de tweede overnachting geboekt hadden, deze dag waren er 136km op de teller bijgekomen. Na het ontwaken op de derde dag werd ons duidelijk dat we een natte rit voor de kiezen kregen; de buienradar beloofde ons de hele dag regen. Dus na het ontbijt de regenkleding maar aan getrokken en afgesproken dat we zo snel en kort mogelijk richting Ee zouden rijden. Om precies 10.30 uur zijn we weggereden richting Havelte en toen door o.a. Frederiksoord, Wilhelminaoord, Noordwolde, Oldeberkoop en Gorredijk, waar we een nicotinstop hadden voor diegene die nog droge shag hadden, want het water sijpelde overal tussendoor.

Vanuit Gorredijk zijn we opgestoomd naar Beetsterzwaag, Olteterp en recht door Drachten over de promenade richting de Folgeren, langs Rottevalle, Harkema en Drogeham naar Twijzel. Over de Wedze naar Kollumerzwaag, Westergeest en eindelijk om 12.45 uur kwam het bordje van Ee in zicht. Als een stel verzopen katten kwamen we bij de 'Brêgewipper' familie aan, waar we ons nog even hebben opgewarmd en toen naar huis zijn gereden. Deze laatste rit was 85km lang en dit bracht het totaal op 440km over het hele weekend en dat zonder noemenswaardige problemen!



Op 17 augustus jl. stond de Veluwerit weer op de kalender, met veertien brommers inclusief berijders zijn we afgezet richting Oene op de Veluwe. Daar werden we bij de Kreidler fans Jan & Tessa en familie welkom geheten, de door hun gezette koffie werd aangevuld door de door ons meegenomen oranje-kook. Na de koffie zijn we onder begeleiding van de Oenenaren op weg gegaan richting de IJssel en

vandaar naar Wapenveld, Heerde, Wezep, Oldebroek en 't Harde. Daar hebben we meteen onze lunch maar gehad vanwege het feit dat het 12.00 uur was. Het was met een graadje of 30 heerlijk vertoeven op het terras. Eenmaal weer op weg zijn we via Hoge Enk en Doornspijk naar Nunspeet gereden en daar hebben we als vanouds de crossbaan weer bezocht en het ome Henk pad weer bereden. Door de bossen zijn we over een BMX-fietsroute naar Hulshorst gereden, toen naar Hierden en vervolgens naar Harderwijk, waar we wederom bij de visboer op visite zijn geweest. Hier werd ons na een zeebanket nog een huisdrankje aangeboden, 'de Harderwieker botter bitter'. Het had volgens de smid wel iets van 'Mummelman' maar dan anders. Nadat we onze weg hadden vervolgd kreeg gastrijder Jelle net voor Staverden een lekke band, door het werk van de vele techneuten en vele aanwijzingen van de ondeskundigen was de klus binnen 45 minuten geklaard. Via Elspeet en Vierhouten kwamen we in Gortel uit. Laat een van de Oenenaren nou net weten dat daar een uitstekende ijsboer zit! Dus hebben we die man zijn dagopbrengst ook maar opgeschroefd. Toen werd het tijd om Oene weer op te zoeken en bij aankomst van huize Scholten werden we bekogeld met waterballonnen, die voor een aangename afkoeling zorgden. Gastheer Jan had de BBQ al flink aan de praat en de koelkast had ook al het nodige werk gedaan om diverse soorten drinken tot een acceptabele temperatuur te brengen; iets waar de meeste leden zeer content mee waren. Ook werd er nog een clublid (vrijwillig) in een 'bijtpak' gehesen en daar werd een herdershond op losgelaten. Wel gemakkelijk om te zien, maar het was wel zweten geblazen voor Jacob die in het pak zat. Na een beregezellige avond hebben we om 23.30 uur afscheid genomen en zijn we huiswaarts gereden.

15 September jl. organiseerde ons clublid Freddie de klompenmuseum- en deienrit. De start was in Drogeham en ging langs mooie paadjes naar Skûlenborg en Noord-Burgum. Daar hebben we een rondleiding door het klompenmuseum van de familie Scherjon gehad. In het museum was een grote verscheidenheid aan klompen te zien; er waren zelfs damesklompen met hoge hakken en klomplaarzen. Na de bezichtiging kregen we van Hannes Scherjon een demonstratie klomp maken. Heel interessant! Zo maken ze weken achtereen eenzelfde maat, omdat het instellen van de machines nogal wat tijd vergt. Na de demo zijn we opgestapt en door Burgum en Sumar, over de Sumarreheide naar Garijp gereden, daarna via Sigerswâld, Oudega en Opeinde naar Drachten om in het centrum een ijsco te nuttigen. Later zijn we via de Folgeren naar Rottevalle gereden, om daar vandaan via mooie weggetjes naar Drogeham te rijden, waar bij Freddie zijn zwager de kippedeien op ons lagen te wachten. Na een half uurtje was alleen een hoop botten een stille getuige van wat ooit kippedeien waren geweest, na thuiskomst van deze hadden we weer 90km afgelegd.



De open 'Snertrit' hebben we op 24 november jl. verreden. Deze keer was het een nationaal getinte rit. Er waren twee rijders uit Oldenzaal en vier uit Oene. Om 14.00 uur zijn we met 47 mannen en drie vrouwen vertrokken, gevolgd door de bezemwagen bemand door Wiebe en Henri. Door de dikke mist zijn we over de Wouddijk naar Oudwoude gereden en over de Foarwei, langs de begraafplaats, over de Trekvaart via een fietspaadje naar Veenklooster. Daarna naar Hanenburg en bij Kollumerzwaag rechtdoor naar het spoor om over een zandpaadje achter Zwagerbosch uit te komen. Hier hebben we, naast het spoor, een rookstop gehad. Na de broodnodige onzin en nicotine zijn we weer opgestapt om langs Jinkepaad naar Twijzelerheide te rijden, om aan de andere kant het dorp ook weer via een fietspad richting Kuikhorne te verlaten. Even voorbij de brug zijn we linksaf een 'boerenreed' in gereden om halverwege rechtsaf richting Noord-Burgum te rijden. Via de Zwette zijn we naar Veenwoudsterwal gereden om bij cafe 'Dûke Lûke' de benen te strekken en op te warmen onder het genot van o.a. hete chocolademelk, koffie en ook waren er personen die liever een koud biertje hadden. De gehaktballen waren van hoge kwaliteit aldus enkele in-nemers en dat was het zelfde met de appeltaart. Na vertrek was het nog steeds mistig en het begon ook al een beetje te schemeren. We zijn via het Buitenveld en over de 'Godeloze singel' naar Broeksterwoude gereden en daarna langs een bospaadje binnendoor naar Damwoude, over de Hoeksterlaan en het Damwoudsterreedsje naar Dokkum.



Over het Bonifatiusplein en door de binnenstad werd de eindsprint ingezet naar Oostrum, waar in “Café Fryslân” de snert en ‘brea mei spek’ klaarstond. Er zijn heel wat liters doorgegaan en ook de berg gebakken spek werd zienderogen kleiner. Het werd een gezellige afsluiter van een mooi en kilometerrijk brommerseizoen 2012.

### **Buurtkoersbaltoernooi 2013.**

De koersbalvereniging van Ee en het bestuur van Dorpshuis ‘de Jister’ willen dit jaar voor de zesde maal het buurtkoersbaltoernooi organiseren, ook wel bekend als de strijd om de Constrada-Cup.

De data van dit jaar zijn:

**Vrijdag 25 januari (1<sup>e</sup> voorronde)**

**Vrijdag 1 februari (2<sup>e</sup> voorronde)**

**Vrijdag 8 februari (finale)**



Via de contactpersoon van de buurtgeïnformeerd worden over het hoe

verenigingen/straten zal iedereen en wat van dit toernooi.

### **Bingo in Dorpshuis ‘de Jister’.**

De bingoavonden worden gehouden op zaterdagen vanaf 20.00 uur en vinden in 2013 plaats op:

**12 Januari / 9 Februari / 9 Maart / 6 April**

### **Collecte Nierstichting 2012.**

De collecte van de Nierstichting 2012, die ook in ons dorp is gehouden, heeft het mooie bedrag opgebracht van 535,83 euro.

De collectanten willen iedereen die dit mooie resultaat mogelijk gemaakt heeft, hartelijk bedanken!

KLEURPLAAT



**Rooster oud papierinzameling.**

Op twaalf zaterdagen per jaar staat er op de hoek Achterwei / Koarte Bún de container voor oud papier. De inzameling is van 08.45 tot 11.45 uur en vindt plaats op de volgende data:

26 januari	27 april	27 juli	26 oktober
23 februari	25 mei	31 augustus	30 november
30 maart	29 juni	28 september	28 december

**KERST WOORDZOEKER**

M	H	E	R	B	E	R	G	K	O	N	I	N	G	B			
A	G	I	J	U	D	E	A	N	E	L	E	G	N	E			
A	E	M	K					G	O	E	O	K	E	D	T		
G	B	M	I					N	O	B	K	O	R	G	L		
D	O	A	N					E	Z	B	E	O	E	A	E		
A	R	N	D					R	M	I	R	R	E	L	H		
N	E	U	Z	W	A	N	G	E	R	S	F	Z	R	E			
E	N	E	D	E	R	V	B	I	J	K	T			A	M		
V	N	L	W	I	Z	E	N	Z	F	F				M	O		
I	J	L	E	I	D	S	M	A	N	E	E				O	N	
R				D	A	V	I	D	Z	E	D	U	O	G			
H				S	T	R	O	O	S	T	E	N	S				
C				V	S	U	Z	E	J	T	O	O	R	T			
S	E	Z	E	L	J	O	D	E	N	V	E	L	D	E			
N	J	S	U	T	S	U	G	U	A	S	T	A	L	R			
I	S	E	D	O	R	E	H	S	R	E	D	R	E	H			
W	I	E	R	O	O	K	O	U	N	E	S	N	E	M			

<b>KERSTFEEST</b>	<b>OOSTEN</b>	<b>JOZEF</b>	<b>HERODES</b>
<b>AUGUSTUS</b>	<b>STER</b>	<b>JEZUS</b>	<b>HERDERS</b>
<b>MENSEN</b>	<b>VELD</b>	<b>MIRRE</b>	<b>MAAGD</b>
<b>INSCHRIJVEN</b>	<b>KONING</b>	<b>JODEN</b>	<b>WIEROOK</b>
<b>BETLEHEM</b>	<b>MARIA</b>	<b>GOUD</b>	<b>DAVID</b>
<b>IMMANUEL</b>	<b>JUDEA</b>	<b>STRO</b>	<b>KRIBBE</b>
<b>ENGELN</b>	<b>KOOR</b>	<b>ERE</b>	<b>ZWANGER</b>
<b>YREDE</b>	<b>ZOON</b>	<b>KIND</b>	<b>BAREN</b>
<b>LEIDSMAN</b>	<b>EZEL</b>	<b>STAL</b>	<b>WIJZEN</b>
<b>GEBOREN</b>	<b>HERBERG</b>		

### It lester Nijs no. 72

Het volgende lester Nijs verschijnt op  
***zaterdag 30 maart 2013.***

Hebt u nieuwtjes, leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, de buurt, of andere wetenswaardigheden? Meldt het! Of een advertentie, een interview? Neem contact op!

**Per e-mail: [info@dorp-ee.nl](mailto:info@dorp-ee.nl)**

**Per telefoon: 0519 51 89 17**

Al deze zaken (de kopij) kunt u inleveren tot uiterlijk ***woensdag 20 maart 2013*** bij Jeannet Sipma, Lytse Loane 16 te Ee.

## Spaart u al bij de Rabobank?

De Rabobank heeft verschillende spaarvormen met aantrekkelijke tarieven. Maar sparen bij Rabobank Noordoost Friesland levert u meer op dan rente alleen. Spaaradvies bijvoorbeeld. Weet u welke spaarvorm bij uw spaardoel past? Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen onze adviseurs u hierover adviseren.

Sparen bij de Rabobank:  
sparen met vertrouwen.

***Rabobank. Een bank met ideeën.***

### Rabobank Noordoost Friesland

Kantoor Anjum

telefoonnummer (0519) 32 15 55

centraal telefoonnummer (0511) 42 63 33

[www.rabobanknoordoostfriesland.nl](http://www.rabobanknoordoostfriesland.nl)



**Rabobank**